

Activiteit	Handelen
<p>Ochtendspel november Het ochtendspel gaat over dwergjes die op zoek gaan naar een knolletje om een lantaarntje van te maken, om wat licht te hebben in het duister. Onderweg komen zij verschillende diertjes tegen.</p> <p>Aan bod komen: verschillende bewegingsvormen, getallen, afmetingen, Processen, Variaties in liedjes, Fonemisch bewustzijn, vraag en antwoord, weersomstandigheden, lichaamsbewustzijn, lichamelijke verzorging [kleding]</p>	
<p>De nacht is geweken de dag breekt weer aan, Kom dwergen, nu opgestaan! En aan het werk gegaan! We wassen onze handjes We poetsen onze tandjes We kammen onze haartjes En ook onze baardjes Jasjes aan Broekjes aan Alle knoopjes dichtgedaan En keurig net, onze mutsen opgezet.</p>	<p>Beginsituatie: kring: zitten Dwergen opstaan: kleuters ook Bijpassende gebaren maken</p>
<p>De gordijntjes open schuiven Kijk eens door de ruiten Het is mooi weer daarbuiten Ze gaan de trap af naar beneden Houd goed de leuning vast.</p>	<p>Staan en in een klein rondje "trap " afgaan.</p>
<p>Van je stap stap stap Gaan we van de trap Tree voor tree Gaan we naar benede.</p>	
<p>Één dwergje wordt ongeduldig schiet maar een beetje op! Een ander durft niet zo goed en gaat Heel langzaam naar beneden. Mmm hier ruikt het al lekker naar kabouterpap!</p>	<p>Gebaren met arm Langzaam stappen</p>
<p>Kaboutertjes eten kabouterpap Van je happerdehap kabouterpap Van happerdehapperdehapjes Met kleine kabouterhapjes Opperdepop de pap is op Bordjes zetten we daar Even afwassen en klaar!</p>	<p>In kring op stoeltje Eetgebaren Opruim, afwasgebaren</p>
<p>Kom mee, kom aan Doe de jassen en de laarzen aan Mutsen opgezet, dassen omgedaan Allemaal klaar? Dan kunnen we gaan. Deurtje open, hand in hand naar buiten gelopen.</p>	<p>Staan gaan Passende gebaren maken Kring uitlopen in lange rij</p>
<p><i>*alle blaadjes klein en groot, worden geel en worden rood, Dansen dan we duizend keer, dwarr'len op de aarde neer</i></p> <p><i>Op de aarde neergevleid, vormen zij een bont tapijt, lopen wij dan stil en zacht, op die mooie bonte vacht.</i></p>	<p><i>Lopen door lokaal</i></p>

<p>Wat is het nog donker in de morgen Voor een lichtje moeten we zorgen.!</p> <p>Een lantarentje maken dat is een goed idee!</p> <p>Zoeken we een knol tussen de blaadjes, zoek maar mee daar en hier, hier en daar, oeps daar loopt een egeltje egeltje klein weet jij waar een knolletje te vinden zal zijn?</p> <p>Het spijt me zeer, ik weet het niet meer,</p> <p>Heb ook geen tijd, ik zoek een plaats voor mijn winterslaap.</p> <p>En weg scharrelt het egeltje tussen de blaadjes.</p>	<p>Stilstaan</p> <p>Zoekgebaren</p> <p>Egeltje vormen met handen [omgekeerd in elkaar vouwen, duimpjes tegen elkaar]</p>
<p>Zoeken we verder maar Daar en hier en hier en daar</p> <p>Springt een eekhoortje voor onze voeten</p> <p>Die weet wel waar we een knolletje moeten zoeken.</p> <p>Eekhoortje weet jij waar een knolletje te vinden zal zijn?</p>	<p>Eindje verder lopen</p>
<p>Het spijt me zeer, ik weet het niet meer</p> <p>Tsuk tsuk tsuk ik heb het vreeslijk druk!</p> <p>Moet voor de winter nog zoeken naar eikels en noten.</p> <p>En weg springt de eekhoorn en zoekt in de blaadjes.</p>	<p>Eekhoorn vormen met je armen [1 hand vormt lijf en hoofdje [[is hand met duim tegen vingers]] ellebogen tegen elkaar [[kruizen]] ander hand arm is staart</p>
<p>Zoeken we verder maar, Daar en hier en hier en daar</p> <p>Een slakje rust op de blaadjes.</p> <p>Die weet vast wel waar we een knolletje moeten zoeken.</p> <p>Slakje, weet jij waar we een knolletje moeten zoeken?</p> <p>Het slakje komt zijn huisje uit en zegt Het spijt me zeer Ik weet het niet meer.</p> <p>Brrrrr, het is me veel te kil, in mijn huisje is waar ik wezen wil.</p> <p>En weg is de slak, terug in zijn huis op de blaadjes.</p>	<p>Eindje verder lopen</p> <p>Bukken voor slakje</p> <p>Slakje vormen : 1 hand is slakje andere hand vormt huisje [vuist] op slakje</p>
<p>Jan de wind, waait en blaast zo hard, blaast aan de kant ieder groot of klein blad!</p> <p>Woei, woei, woei, het is met de blaadjes dat ik zo graag stoei</p> <p>Woei woei woei blaadjes dansen in de wind de wind wordt maar niet moe</p> <p>Och kijk op de aarde, nog wat groene blaadjes, die zitten vast aan een..... knol</p>	<p>Zwaaigebaren maken</p> <p>Wijzen op de aarde</p> <p>Blaadjes opzij schuiven</p>
<p>Trekken we voorzichtig aan de blaadjes van de knol</p> <p>Hei hop hei hop de knol geeft niet op Hei hop, hei hop en nog geeft de knol niet op.</p>	<p>Trekgebaren maken</p>
<p>Komt een muisje aangetript muisje kun jij ons helpen?</p> <p>De knol geeft niet op, we willen graag van de knol een lantarentje maken!</p> <p>samen met het muisje pakken we de blaadjes van de knol voorzichtig beet</p> <p>heihop, hei hop en ja de knol is los!!!!</p> <p>Dank je wel muisje, snel is het muisje naar zijn holletje getrippeld.En wij dragen de knol naar huis.</p>	
<p><i>*stevig stappen onze beentjes, over keien en steentjes,</i></p> <p><i>Langs de varens , over het mos, lopen wij door het grote bos</i></p>	
<p>Zoooo daar is ons huis, zooo nu zijn we weer thuis</p>	

<p>We nemen een mesje, en snijden een plakje van de knol. Dan pakken we een lepel En maken de knol helemaal hol. Alles wat er uit komt. Dat doen we in een pan. Daar maken we heerlijke soep van! Nu nog een zonnetje, sterretjes en een maan. En met een lichtje erin. Kunnen we wandelen gaan.</p>	Weer in de kring plaats nemen
<p>Buiten is het nu avond! De hele middag hebben we gewerkt!!: Doen we de deur open en kunnen we met ons lichtje naar buiten lopen. <i>*hoog aan de hemel de sterrenschijn, in mijn lantaren een lichtje klein</i></p>	
<p><i>*lichtje lichtje straal, de bomen zijn nu kaal.</i> <i>Wij lopen in de donk're nacht en zingen er ons lichtje zacht.</i> <i>Wij zingen allemaal, lichtje lichtje straal</i></p>	
<p>[2^e week toevoegen: daar staat iemand langs het laantje Aan zijn arm heeft hij een mandje Hij wenkt ons naderbij, het vrolijke mannetje in zijn pakje bruin en groen, Zegt dat we ons handje open moeten doen</p>	
<p>En als we dat hebben gedaan, Heeft hij er een gouden nootje in gedaan! Dankje wel notenmannetje klein, maar het mannetje is al weer verdwenen.</p>	
<p><i>*Hoog aan de hemel de sterrenschijn in mijn lantaren een lichtje klein</i></p>	verderlopen
<p>Daar zie ik een lampje branden en zie ik het goed in het donker Daarbij zit een vrouwtje in het stergeflonker Ze wenkt ons naderbij, het aardige vrouwtje in haar pakje bruin en geel en rood en groen Ze zegt dat we ons handje open moeten doen en als we dat hebben gedaan, heeft zij er een appeltje in gedaan! Dankjewel appelvrouwtje blij, wij lopen door in een lange rij en het vrouwtje blijft zitten en wuift en wacht op andere dwergen in de donk're nacht.</p>	
<p><i>*stergeflonker, buiten in het donker, ik laat mijn lichtje stralen dan kunnen we niet verdwalen]</i></p> <p><i>Ik loop hier al met mijn lantaren en mijn lantaren met mij,</i> <i>Daarboven stralen de sterren, beneden stralen wij.</i> <i>Mijn licht is aan ik loop vooraan,</i> <i>Rabimmel, rabammel rabom.</i> <i>Mijn licht is uit ik ga naar huis, rabimmel rabammel rabom.</i></p>	
<p>Wat een vrolijke lichtjesrij!!! Alle dwergen zijn heel blij! En ook een beetje moe, kom dan gaan wij weer naar huis toe. <i>*stevig stappen onze beentjes over kei en steentjes henen,</i></p>	

<i>langs de varens over het mos, lopen wij door het grote bos.</i>	
Jassen uit, laarzen uit, mutsjes afgedaan, dassen afgedaan, broekje uit en jasje uit en naar bed en tenslotte: het lichtje uit. Fffffffft	Bijpassende gebaren maken
<i>*welterusten kleine dwergen, welterusten slaap zacht, Welterusten lieve dwergen, we wensen jullie goede nacht.</i>	
Even rekken, even strekken....en een grote gaap Hhhhhhhhaaaaa	

Elf november

Elf no - vem - ber is de dag dat mijn licht - je,
 dat mijn licht - je, elf no - vem - ber is de
 dag dat mijn licht - je schij - nen mag.
 (bran - den)

Lampionnetje, lampionnetje

Lam - pi - on - ne - tje, lam - pi - on - ne - tje,
 schit - ter in de donk - 're nacht. Als een zon - ne - tje,
 als een zon - ne - tje, heeft het ons ge - luk ge - bracht.

Hoog aan de hemel

Hoog aan de he - mel de ster - ren - schijn,
 in mijn lan - ta - ren een licht - je klein.

Lampionnerij

Lam - pi - on - ne - rij, lam - pi - on - ne - rij, geef mij een lek - ker - tje dan
 ga 'k voor - bij. 'k Heb geen geld om een lek - ker - tje te ko - pen,
 daar - om moet ik met mijn lamp - je lo - pen. Lam - pi - on - ne - rij,
 lam - pi - on - ne - rij, geef mij een lek - ker - tje dan ga 'k voor - bij.

Ik loop hier met mijn lantaren

Ik loop hier met mijn lan - ta - ren en mijn lan - ta - ren met
mij. Daar - bo - ven stra - len de ster - ren, be - ne - den stra - len
wij. Mijn licht is aan, ik loop voor - aan, ra -
- bim - mel, ra - bam - mel, ra - bom. Mijn licht is uit, ik
ga naar huis, ra - bim - mel, ra - bam - mel, ra - bom.

Martijn, Martijn

Mar - tijn, Mar - tijn, tur - ref in de mur - ref in de ma - ne - schijn. Gooi
in de most, gooi in de wijn! Hier woont Sint Mar - tijn. Mar -
- tijn had een schaar - tje, dat wou niet knip - pen. Mar - tijn had een mes - je, dat
wou niet snij - den. Mar - tijn had een touw - tje, dat wou niet kno - pen. Een
zwaard, een zwaard, en laat me lo - pen!

Sinte Maarten's avond

Sin - te Maar - ten's a - vond, het wa - ter gaat door het IJ. En
als mijn moe - der koe - ken bakt, zit ik er lek - ker - tjes bij.
'k Zit dan al in een hoek - je, 'k krijg dan een stuk kend koek - je.
'k Zit dan al bij de haard, 'k krijg dan een stuk - je pan - ne staart.

Stergeflonker

Ster - ge - flon - ker, bui - ten is het don - ker.
On - ze licht - jes stra - len, dan zul - len we niet ver - dwa - len. Wij
lo - pen in een lan - ge rij en dra - gen on - ze licht - jes blij.
Ster - ge - flon - ker, bui - ten is het don - ker.

Zon en maan en sterre

Zon en maan en ster - re zie ik toch zo
ver - re. Stra-len zij hier ver van - daan, steek ik mijn
ei - gen licht - je aan in mijn maan - lan - ta - ren.

Als 't zonlicht gaat verdwijnen

Als 't zon - licht gaat ver - dwij - nen, ga
dan, mijn lamp - je, schij - nen. Mijn licht, door - dring de
don - k're nacht. O, lamp - je, schijn en houd de wacht.

Sint Maarten reed door weer en wind

1. Sint Maar - ten, Sint Maar - ten, Sint
2. Een ou - de, een ou - de, een
Maar - ten reed door weer en wind, zijn
ou - de man stond aan de baan. Hij
vur - rig paard droeg hem ge - zwind. Sint
keek de rid - der sme - kend aan: "Och,
Maar - ten reed met vol - len moed, zijn
help mij, help mij uit deez' nood. Ik
man - tel dekt hem warm en goed.
vind hier in de kou de dood."

3. Sint Maarten, Sint Maarten, Sint Maarten was zeer aangedaan.
Hij bleef voor d'arme bedelaar staan.
Hij trok zijn slagzwaard uit de schee en sneed zijn mantel vlug in twee.
4. De oude, de oude, de oude man kwam 's nachts weerom.
Hij had de halve mantel om.
Hij sprak tot Maarten zonder spot en zei: "Ik ben de lieve God!"



Mantel,
zwaard,
paard voor Sint Maarten liggen
klaar
en het lantarentje voor de
bedelaar staat ook klaar..
's Ochtends,
in de week van sint Maarten,
speelden we het Sint Maartenslied
uit,
soms nog in het schemerdonker
{ "net als in het echt he juffie?" }

Werkbeschrijving Pompoenlampion – St. Maarten

Benodigdheden van jezelf:

Een set gutsjes

Een handdoek om op te werken

Appelboor of lepel om hard vruchtvlees eruit te scheppen

Aardappelschilmesje om de kartels in de pompoen te snijden

Benodigdheden:

Pompoen (tip: zoek voor jonge kinderen een klein pompoentje uit, die zijn minder zwaar te dragen de hele avond)

Waxinelichtje

IJzerdraad

Touw

Door je kind gemaakte handvat (van wc-papierrolletje)

Werkwijze:

Snijdt het bovenste kapje eraf, recht of getand. (Dat laatste zorgt voor dat het kapje er niet zo snel afglijdt)

Haal de pitjes uit de pompoen

Schraap daarna het –harde- vruchtvlees er met een lepel uit. Ook bij het kapje. De wand moet zo ongeveer 0,5 tot 1 cm. dik blijven. Het moet zo dun zijn dat als je straks een figuur op de pompoen tekent, dit oplicht als er een waxinelichtje in brandt

Maak de bodem vlak zodat het waxinelichtje niet gaat glijden. Je kunt ook in het midden een uitholling maken ter grootte van het waxinelichtje, of het waxinelichtje stutten met tandenstokertjes.

Maak met de appelboor 3 luchtgaten in het dekseltje, zo blijft het kaarsje zuurstof houden. Geen appelboorgaten in de pompoen zelf want dan kan de wind het lichtje gemakkelijk uitblazen.

Maak met een gutsje 1 klein gaatje in het deksel en 1 klein gaatje in de pompoen en verbindt beiden met elkaar door een ijzerdraadje. Zo kan je in het donker het deksel weer gemakkelijk op de pompoen zetten.

Maak met een gutsje 2 kleine gaatjes in de pompoen ongeveer 1cm onder de rand. Doe door beide gaatjes een ijzerdraadje dat je rond buigt.

Bevestig hieraan het touw waar het handvat aan geregen is. Het touw moet dus niet in de pompoen komen want dat kan mogelijk verbranden. Het touw moet ook niet te lang wat een compacte lampion is beter draagbaar.

Maak met je gutsjes een mooie afbeelding op de buitenkant van de pompoen. Zon, maan en sterren of St. Maarten en de bedelaar..... Of een kindje met een lantaarn!

Als je de lantaarn nog een dag moet bewaren kan je hem het beste in een bak water een paar uur onderdompelen, zo blijft het hard. Of wikkel de pompoen in een natte theedoek.

Neem tijdens de optocht een paar extra waxinelichtjes en een aansteker mee!

Veel plezier!



